



Je gemeente toerusten

Vuur ontsteek je met vuur

Je bouwt als diaken aan een gemeenschap met hart voor elkaar en voor de ander. Dat doe je door gemeenteleden toe te rusten en te inspireren tot een leven van goed en recht doen. Zo werk je aan een gemeente die een bron van licht en barmhartigheid is in haar omgeving. Dat is de kern van je mooie werk als diaken. De volgende aspecten hebben daarin elk hun eigen plek.

Bewustmaken en motiveren

Het toerusten van je gemeente begint er mee dat je gemeenteleden bewust maakt van het belang van diaconaat. Je motiveert hen om het voorbeeld van Jezus te volgen. Hij waste de voeten van de discipelen¹. Ook wij zijn geroepen om de ander lief te hebben en te dienen².

In Gods koninkrijk is dienen niet vrijblijvend³. Het voorbeeld van Jezus zet je aan tot het dienen van de ander. Zijn liefde en leven inspireren je en die inspiratie begint in de eredienst.

Daarnaast mag je als diaken mensen persoonlijk met Gods woord motiveren, bemoedigen en vertroosten. **Deel wat jou persoonlijk bezielt** in je diaconale werk. Welke personen of diaconale voorbeelden inspireren jou? Welke nood zie je en wat raakt je daarin?

Wat inspireert jou in je diaconale werk?

Je kunt verder het gesprek over barmhartigheid en gerechtigheid stimuleren in de kringen of groepen. Ook kun je voorlichting (laten) geven over diaconale thema's zoals gerechtigheid, armoede, vluchtelingen, eenzaamheid of duurzaamheid. Wellicht kan dit vast een onderdeel worden van het onderwijsprogramma of leerhuis in jouw gemeente?



- In Gods koninkrijk is dienen niet vrijblijvend.
- Deel wat jou persoonlijk bezielt.



- ¹ Johannes 13:1-17.
- ² Johannes 13:15-17.
- ³ Marcus 10:43-45.

Stimuleren en informeren

Je wilt mensen dus aanzetten tot dienen, delen en doen. Naast het werken aan bewustwording is het van belang om mensen goed te informeren. **Welke nood is er binnen en buiten de gemeente?** En wat kan ik daarin doen? Deel concrete situaties en maak verhalen persoonlijk om mensen bewust te maken van de nood die achter voordeuren leeft. **Laat zien op welke manier gemeenteleden kunnen helpen.** Soms gaat dat om hele specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld in situaties van grote schulden. Vaker gaat het om hele gewone dingen zoals schoonmaken, koffie schenken of een boodschap met iemand doen. Voor de meesten van ons is het heel normaal om af en toe de deur uit te gaan. Maar er zijn genoeg mensen die dag in dag uit binnen zitten. Bijna de helft van de bewoners van verpleeghuizen zegt dat ze vaker naar buiten willen, voor

een wandeling of een boodschap. Een ommetje maken, wie kan dat nu niet? Wijs mensen tenslotte ook op cursussen, themadagen, diaconale activiteiten en mogelijkheden voor plaatselijk vrijwilligerswerk.

Activeren en organiseren

Als mensen in beweging komen, doen ze dat soms individueel. Anderen geven er de voorkeur aan om dingen samen te doen. Beide kun je faciliteren door het aanbieden van concrete activiteiten. Organiseer eens een tijdcollecte, waarin gemeenteleden een deel van hun tijd geven. Biedt daarbij mogelijkheden voor individuele of groepsinzet. Of plan een Zondag voor de stad, doe mee met NL Doet of met stichting Present. Vergeet niet om de verschillende mogelijkheden op een heldere en overzichtelijke manier



Maak verhalen persoonlijk

Daar zit je dan. Net terug uit het ziekenhuis, maar nog nauwelijks energie. Je huis voelt leeg aan, niemand die je komt bezoeken. En even naar buiten voor een boodschapje lukt ook al niet. De nood is hoog. Voor een oudere man in onze wijk zijn we op zoek naar iemand die hem de komende periode kan helpen met de wekelijkse boodschappen en die het gezellig vindt om een kopje koffie met meneer te drinken. Ben of ken jij iemand die kan helpen? Reageer gerust en neem contact op met de diaconie.

te communiceren met je gemeente. Dat kan bijvoorbeeld via een 'projectenwaaier'. Zo'n waaier geeft een opsomming van alle manieren waarop gemeenteleden hun gaven kunnen inzetten. Je kunt ook een app, zoals de vrijwilligersapp, gebruiken.



Vergeet je eigen inspiratie niet

Vuur ontsteek je met vuur. Je kunt anderen niet enthousiast maken als je zelf niet warm loopt voor het diaconale werk. **Je kunt niet doorgeven wat jezelf niet hebt.** Zorg daarom goed voor jezelf. Maak regelmatig tijd vrij voor je persoonlijke omgang met God. Vraag of Hij je wil laten groeien in liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zodat het beeld van zijn Zoon meer en meer vorm krijgt in jou. Luister online naar preken, bezoek een conferentie of diaconale dag. Lees eens een boek of kijk naar een inspirerende film.

- Welke nood is er binnen en buiten de gemeente?
- Laat zien op welke manier gemeenteleden kunnen helpen.
- Je kunt niet doorgeven wat jezelf niet hebt.

‘Met de tijdcollecte maak je een verschil.
Wij hebben het huis van een alleenstaande
moeder opgeknapt. Zij droomde jaren van
wat wij in een dag hebben gedaan’

Je gemeente opbouwen

Jullie bouwen samen aan een gemeente met hart voor elkaar en voor anderen. Dat werk mag beginnen in de erediensten. Daarnaast doe je dit in je persoonlijke gesprekken en via het werk in de kringen. Daarbij is het goed om ook oog te hebben voor de jongeren in je gemeente. Dit mooie werk is veelomvattend. Een diaconaal plan kan jullie hierin ondersteunen. In de volgende hoofdstukken werken we deze verschillende elementen verder uit.