

Wie de schoen past...



**We zijn
allemaal
diaken**

Jezus vat de tien geboden samen in een zin: 'Heb de Heer je God lief met heel je hart én je naaste als jezelf'. Hij gaat zelfs nog een stap verder als Hij zegt: 'Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.' Geen woorden dus, maar daden als het gaat om de liefde voor de naaste. In dit hoofdstuk lees je wat dat betekent voor jou als diaken en voor jouw gemeente.

In de Bijbel vind je allerlei teksten die oproepen tot barmhartigheid en gerechtigheid. Die aansporingen gelden voor de kerk als geheel en voor ieder gemeentelid persoonlijk. **We zijn allemaal geroepen tot dienen, delen en doen.** Samen zorgen we er voor dat gastvrijheid, vrijgevigheid, barmhartigheid en gerechtigheid typerend zijn voor onze gemeente. Dat doen we, omdat we zo meer op Jezus gaan lijken. Doordat je geraakt bent door zijn diepe liefde voor jou. En omdat je beseft dat je zo iets van God en zijn evangelie aan anderen kunt laten zien. Mahdi, die vaak bij Huis van Vrede in Utrecht komt, zegt "Je kunt echt God zien door de mensen heen. Ze willen goed doen en iedereen helpen."

Liefde straalt iets uit! Het maakt je tot een bron van licht en barmhartigheid. Lees maar eens wat God daarover zegt tegen zijn volk door de profeet Jesaja. In hoofdstuk 58 vers 10 staat 'Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur.'

Wat zou men ervan merken wanneer jouw gemeente er morgen op eens niet meer zou zijn?



- We zijn allemaal geroepen tot dienen, delen en doen.
- Liefde straalt iets uit!



Bijbelse aansporingen

- **over woord & daad:** Kol. 3:17, 2 Thess. 2:17, Jakobus 1:22, 2:17.
- **over liefhebben van je naaste:** Mat 22:37-39.
- **over hulp aan nabije en verre naasten:** Lev 19:10, Rom. 12:17, Galaten 6:10, 1 Thess. 3:12, 2 Petr. 1:7, 1 Tim. 2:1, Titus 2:11.
- Lees ook vraag & antwoord 55 uit de Heidelbergse Catechismus.



- › Liefde voor de ander kan veel van ons vragen
- › Het evangelie vuurt je aan tot dienen, delen en doen.
- › Als diaken heb je een geweldig mooie taak!

Liefde voor de ander kan veel van ons vragen. Jezus volgen en steeds meer op Hem gaan lijken dwingt je soms uit je comfortzone. Het maakt dat je je eigen grenzen wilt overgaan, voor een ander. Namens die Ander. Dat is ook de ervaring van Jan Brandsma uit Sneek. Jaren geleden verzorgde hij een verwaarloosde man. Hij hielp hem op de wc. De schimmel stond tussen de benen van deze man. Jan bad toen: 'Here God, wilt U liefde geven die groter is dan mijn walging'.

Bij Jezus beginnen

Als je het over diaconaat hebt, dan moet je niet bij jezelf, maar bij Jezus beginnen. Het woord diaconie komt van het Griekse woord 'diakonia' dat dienen betekent. Dat is het woord dat Jezus gebruikt voor zijn eigen werk.¹ In de Bijbel lees je hoe dat dienen in zijn leven vorm kreeg. Hij was met ontferming bewogen om onze nood en werd een mens van vlees en bloed. Gods zoon kreeg een lichaam zoals jij en ik. Warm en aanraakbaar. Dichterbij kan niet. Hij zocht kwetsbare mensen op, raakte ze aan en had ze lief. Uiteindelijk gaf Hij zelfs zijn leven aan het kruis. Die grote liefde vormt de bron voor je diaconale werk.

Je moet ook bij Jezus beginnen omdat Hij jou oproept om zijn voorbeeld te volgen.² Hij roept ook jouw gemeente op tot barmhartigheid, gerechtigheid, inzet voor vrede en verzoening, gastvrijheid, vrijgevigheid en

- ›¹Marc. 10 : 45.
- ›²Joh 13:13-15.



De gemeente van Christus moet een bron van licht en barmhartigheid zijn in deze wereld. Hoe hebben de eerste gemeenten zich zo kunnen uitbreiden? Niet omdat ze zo geweldig preekten, maar vooral omdat ze zoveel diaconaal werk hadden verspreid. Als er pest in de stad heerste, vroeg men niet eerst of men christen was, maar bood men hulp!



soberheid. Zodat zijn gemeente groeit in liefde voor elkaar en anderen. En jij mag je gemeente daarbij helpen.

Helpen groeien

Het evangelie vuurt je aan tot dienen, delen en doen. Dat kan niet worden uitbesteed aan een aantal specialisten in de gemeente die we diakenen noemen. Het hoort bij elke christen. Die houding komt ons niet aanwaaien. Daarom heeft Jezus diakenen aan zijn gemeente gegeven. Om zijn kerk hierbij te helpen. Niet om dit werk van haar over te nemen. Jij mag je gemeente helpen om hierin te groeien.

[Hoe kan jij jouw gemeente helpen groeien in dienen, delen en doen?](#)

Je taak als diaken kun je zo samenvatten:

- Gemeenteleden helpen groeien in dienen, delen en doen.
- Het diaconale werk in en door jouw gemeente stimuleren en coördineren.
- Gaven van jouw gemeente inzamelen, beheren en uitdelen.
- Mensen met Gods woord aansporen, bemoedigen en vertroosten.

Zo stimuleer je gemeenteleden steeds weer om de weg achter Jezus aan te gaan!

Als diaken heb je een geweldig mooie taak! Diaconaat raakt het hart van het evangelie en het hart van missionair kerk-zijn. Het maakt het goede nieuws tastbaar en zichtbaar voor mensen om ons heen. Zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Je leest daar meer over in het volgende hoofdstuk. Gaaf toch, dat jij je gemeente daarbij mag helpen?

**Je kunt echt God zien door de mensen heen
Ze willen goed doen en iedereen helpen.**