

## Paaslied in coronatijd

Dit is een vreemde Pasen,  
zo anders dan voorheen:  
we bidden afgezonderd,  
we zingen thuis alleen.  
Met iedereen op afstand,  
ook wie de dienst nu leidt:  
een lege kerk, een beeldscherm,  
wij vieren ver verspreid.

Geen zingende gemeente,  
geen hartverrukkend koor,  
hoe dringt dan nu de vreugde  
van Pasen tot ons door?  
Geef elk, aan huis gebonden,  
toch de genade om  
uw opstanding te vieren:  
elk huis een heiligdom.

Niet van een kerk vol mensen  
straalt nu de blijdschap af,  
maar van het nieuws van vrouwen  
die zien het lege graf;  
van leerlingen die twijf'lend  
naar Galilea gaan,  
vol vreugde Hem herkennen:  
de Heer is opgestaan!

In alle zorg en moeite  
bedenken wij toch wel  
wie voor ons heeft geleden,  
wie daalde in de hel,  
wie daar de weg ons baande,  
geen dood die Hem nog bindt;  
nu kan ons niets meer scheiden  
van Hem die ons bemint.

Wij danken U met Pasen,  
als kerk, hoe ook verspreid  
en toch uw ene lichaam,  
U dienend wijd en zijd.  
Door thuis of bij een ziekbed  
te zorgen voor elkaar  
wordt hier het nieuws van Pasen  
ook in ons leven waar.

*Tekst 'This Easter celebration' 2020 geschreven door Carolyn Winfrey Gillette en vertaald door Gert Landman in april 2020.*

*Te zingen op 'Zolang wij ademhalen' Lied 657 of evt. 'De ware kerk des Heren' Lied 968*