

Kerk voor iedereen? Dat kan!

Werkconferentie inclusief kerk-zijn op 20 november in Apeldoorn

Rudolf Setz en Marten van der Meulen zijn initiatiefnemers van Assen Zoekt. Dit is een jonge kerk met een sterke identiteit en tegelijk heel inclusief. Ze schreven daarover 'Een kerk die kan'. In dat boek dagen ze jou en andere lezers uit om je kerkzijn om te denken. Hoe inclusief ben je als kerk écht? Hoe doe je dat in de praktijk?



Zeggen dat je kerk wilt zijn voor iedereen, dat is niet zo moeilijk. Maar om het ook echt te zijn, dat is nog niet zo eenvoudig. Het betekent dat je én zoekers én een diverse groep eigen gemeenteleden elk hun eigen zorg en aandacht moet geven. Daarbij loop je tegen barrières op in taal en gewoonten. Je blijkt blinde vlekken te hebben en vooronderstellingen. Je moet leren omdenken in preken en liedkeuze. En hoe geef je discipelschap vorm? Het kan!

Op de studie- en werkdag van 20 november hoor je praktijkvoorbeelden en geleerde lessen, die worden gelinkt aan theorie. Je proeft zowel het ongemak als het verlangen om werkelijk een inclusieve kerk te zijn.

Afwisselend dagprogramma Ervaringen, theorie, casuïstiek, reflecties en gesprek

Aan deze dag werken mee:

- Drs. Jan van 't Spijker [Docent missiologie en diaconaat aan de TUA].
- Prof. Dr. Mechteld Jansen [Missioloog en rector PTHu].
- Marten van der Meulen en Rudolf Setz [Auteurs van *Een kerk die kan*].
- Karen Wolters [afhaker bij *Assen Zoekt*].

En verder: Jonna van den Berge, Derk Jan Poel, Martin Visser, Henk Mijnders, Remmelt Meijer, en Peter Wierenga.

Geef je snel op!

De studiedag is voor mensen met een betaalde of een onbetaalde functie in de kerk. Dus voor predikanten, pioniers, studenten, diakenen, ouderlingen en gemeenteleden. Je gaat aan de slag met de vraag: hoe kan jouw kerk een plek zijn waar iedereen welkom is?

Betrokken organisaties

Diaconale en missionaire bureaus (CGK, GKv/NGK), theologische Universiteiten (PTHU en TUA), Nederland Zoekt, Kerk in de buurt en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).



De locatie

Theologische Universiteit Apeldoorn, Wilhelminapark 4, 7316 BT Apeldoorn.

Kosten van deelname

Wil je de dag bijwonen en tegelijk het boek aanschaffen? Dan betaal je € 50,00 euro. Dat is inclusief boek, lunch, koffie, thee e.d. Het boek (kostprijs normaal 18,95) wordt vooraf toegestuurd. Ben je student? Dan betaal je 25 euro.

Wil je de dag bijwonen, zonder het boek aan te schaffen? Dan betaal € 35,00. Als student betaal je dan €15,00.

[Klik hier om je op te geven!](#)

Het programma

Inloop tot 10.00

- Opening en inleiding: Identiteit en Inclusief denken.
- In groepen: Ervaringen, dilemma's en vragen.
- Theorie en voorbeelden a.d.h.v. 'Een kerk die kan'.
Geïllustreerd met een ervaring van een afhaker bij Assen-Zoekt.

Lunch 12.30

- Theologische reflectie.
- Persoonlijk en in groepen: Van anders denken naar anders doen.
- Oogst, conclusies en vragen vanuit bijdragen en gespreken.
- Vierende afsluiting tot 15.00.

Een kerk die kan

Aanleiding voor de studiedag is het boek 'Een kerk die kan' dat is uitgegeven door Nederland Zoekt in samenwerking met het Platform Diaconale Samenwerking (Gkv, CGK en NGK).

De eerste exemplaren zijn op 15 juni in ontvangst genomen door René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk en door Gert-Jan Segers. Het boek kun je bij aanmelding bestellen. Of bestel het via www.eenkerkdiekan.nl

