

## KERK IN JE BUURT – WERKBLAD

### WERKBLAD BIJ OPDRACHT 5

#### PERSOONLIJK

##### VERWACHTE VERANDERING

Schrijf op wat er in relatie tot Gods Koninkrijk veranderd zou kunnen worden in jouw familie, kerk en/of buurt in de komende maanden.

---

---

---

##### ACTIVITEIT

Noteer iets specifiefs dat jij wilt doen vóór de volgende bijeenkomst om bij te dragen aan die verandering

---

---

---

##### WAT WIL JIJ DAARIN ONTVANGEN?

Noteer voor jezelf wat je daarin verwacht te ontvangen.

---

---

---

##### TENSLOTTE

Schrijf op wanneer je deze activiteit uitvoert (vóór de volgende les).

---

---

---

## SAMEN

Denk samen alvast na over wat je in je buurt zou kunnen doen op bijeenkomst zes. We geven hieronder een paar suggesties:

- Loop eens mee met een project in je buurt
- Maak een gebedswandeling
- Doe een buurtverkenning
- BORD-spreuk vragen
- Voer gesprekjes in je buurt
- Interview wijkagent of wijkwerker

## IN JULLIE EIGEN WIJK

In de filmpjes zag je iets als de buurtsoep en de ontmoetingstuin. Wat gebeurt er in een wijk in jullie omgeving? Ga eens even zoeken op internet. Je kunt daar dan al drie dingen mee doen:

1. Kijk of je samen eens een dag of avond mee mag lopen met een initiatief in je buurt
2. Doe een interview met een medewerker en een bezoeker van een initiatief.
3. Maak eens een overzicht van alle buurtprojecten en -initiatieven die er zijn.

## IN GESPREK

Ga met God en de buurt in gesprek. Daarvoor geven we ook drie opties:

1. Neem een uurtje om door een buurt te wandelen. Straat voor straat. Kijk wie er woont, wie er lopen, rijk of arm, groot of klein. Bid al wandelend of achteraf voor de mensen en de wijk.
2. Neem tien papieren BBQ-bordjes mee en een stift. Ga de wijk in en vraag mensen om hun wens voor de wijk of een spreuk op te schrijven op een bord. Probeer zoveel mogelijk verschillende mensen te vragen, het liefst buiten je eigen 'comfort zone': jong, oud, autochtoon, migrant, flatbewoner, huiseigenaar, man, vrouw, werkzoekend, etc. Schrijf er zelf vooraf een, als voorbeeld en aanleiding om het anderen te vragen. Bedenk van te voren wat je er mee gaat doen.
3. Maak een afspraak met een wijkwerker of buurtagent met de vraag dat je als kerk meer van de buurt wilt leren. Omdat je je meer wilt verbinden aan de wijk. De ervaring leert dat deze mensen daar vaak heel open voor staan.

*Maak een verslag of powerpoint zodat je de informatie ook kunt delen met andere mensen in je gemeente of in je wijk.*